

Met Die Haghe naar Utrecht.

's-Morgens om half 7 (en daarna!) kwamen er een stelletje slaperige Die Hagheezes voor 't Staatspoor bijeen om naar Utrecht te gaan. Door de goede raad van Adri waren we allemaal erg vroeg gekomen. Maar genoemde heer kwam zelf pas om 7 uur met z'n betere 50% aanwandelen, zo dat we nog op moesten schieten ook. Nou, dat viel helemaal niet mee! Nadat we met een oranjester en een spoorkaartje uitgerust waren gingen we enthousiast in de rij staan om kaartjes te knippen. Met de trein van 7.10 kon nog de helft van ons mee en de andere helft bleef hoopvol op 't perron staan. Door een spannend verhaal van Anton werd de tijd een beetje bekort

en toen we in de trein van half 8 nog konden zitten ook, was de zaak helemaal voor elkaar. Om kwart voor 9 waren we in Utrecht waar de andere helft op ons stond te wachten. Eens gingen we op pad, naar de binnenlanden van Afrika geloof ik; we hebben tenminste gelopen, dat 't niet mooi maar was. Bij 't sportveld werden we door middel van allerlei bordjes naar de "kleedtent" geleid, maar dat bleek een werkplaats van de P.T.T. te zijn. Klerenhaken waren er niet en de optimisten, die een kleeerhangertje hadden meegenomen, hebben 't allemaal weer in d'r koffer gestopt. Als een stelletje voddensappers zijn we met ons hele boeltje over de arm naar 't veld gesjowd, dat weer een kwartier verder lag. Toen bleek, dat de A. ploeg al een wedstrijd verloren had, omdat we niet op tijd waren geweest. Die wedstrijd (tegen Blauw Wit) hebben we later ingehaald. Na één minuut spelen moesten we alweer draaien, omdat we te laat begonnen waren en in de 2e. helft zette Blauw Wit 2 goalsjes, zodat we de 1e. wedstrijd al met 2-0 verloren. Toen hebben we wat heen en weer gesjowd over 't veld, tussen de hopen koeiens... door (en ook wel es er in!) tot één uur. Toen moesten we nl. tegen Olympia uit Bussum spelen. Die hebben we met een 2-1 nederlaag, en een paar verkreukelde spelers weer naar Bussum teruggestuurd waarna we naar Noord-Zuid zijn gaan kijken. 't werd een vlotte wedstrijd, die met een 6-2 overwinning voor Noord eindigde. Halverwege de 2e. helft begon 't lekker te gisten en toen zijn we naar opgerast naar de kleedruims, zodat we 't einde van de wedstrijd niet eens gezien hebben. De A. ploeg moest nog één wedstrijd spelen, maar we waren al weg, dus dat is niet doorgegaan. Na een half uur hobbelen in de stromende regen over een open weg kwamen we weer bij 't Utrechtse station aan. Sommige Hagenezen vonden de wandeling blijkbaar zo gezellig, dat ze naar doorliepen. Een speciale afbode werden ze echter weer teruggeroepen, zodat we om 5 uur allen al, goed en wel en lekker nat op 't perron stonden. In de trein van 5 uur werden nog een stuk of 10 kanaries bijgebracht en de rest bleef maar weer wachten. Om 6 uur ging er weer een trein die nog een 10 Die Hagheezes meenam en nadat we nog eens van 't ene perron naar 't andere gesjeesd waren, kwam de rest in een en d're trein terecht, die om half 7 vertrok. In een nieuw gangetje (en op de V.O.!) werden we naar Den Haag getransporteerd, waar we om half 8 aankwamen. Nou, al hebben we dan ook al eens genoept, gelachen hebben we toch ook veel en 't is al met al toch een leuke dag geweest! H e n k.